


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. « Η ΣΩΤΗΡΙΑ »

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΡ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ		
Ημερομ. 11.7.2018		
Αριθ. Πρωτ. 534		
ΑΝ. ΓΡΑΜ.	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
		

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δυστυχώς, πέρασαν δύο χρόνια κατοχικής και καταστροφικής διοίκησης, μια διοίκηση της συμφοράς. Έδωσαν όρκο τιμής από την πρώτη μέρα του διορισμού τους στο νοσοκομείο μας, Διοικητής και αναπληρωτής Διοικητής, να μην αφήσουν τίποτα όρθιο στο πέρασμά τους, γεγονός που το παραδέχονται πλέον τώρα όλοι. Όλο αυτό το διάστημα, όπως έχουμε καταγγείλει πάμπολλες φορές στο παρελθόν, ασκούν πολιτική τρομοκρατίας, εκφοβισμού και απειλών. Δεν προστάτευσαν σε τίποτα το νοσοκομείο μας, ούτε έδωσαν ή έστω προσπάθησαν να δώσουν λύσεις στα πολύ σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν νοσοκομείο και εργαζομένους. Αντιθέτως κάνουν ότι είναι δυνατόν να δυσκολέψουν την καθημερινότητα αυτών. Τρανταχτό και πρόσφατο παράδειγμα το παντοτινό σφράγισμα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και του ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ. Και τους κάνουμε την εύλογη ερώτηση: Γνωρίζετε, πόσοι συνάδελφοι εξυπηρετούνται καθημερινά; Γνωρίζετε, ότι το ίδιο το νοσοκομείο εξυπηρετείται για τις χρηματικές του συναλλαγές; Η αδιαφορία σας για το νοσοκομείο και τους εργαζομένους είναι γνωστή, ωστόσο τους συμπολίτες μας, ασθενείς και συνοδοί, που εξυπηρετούνται από την Τράπεζα δεν τους σκεφτήκατε κ Διοικητά;; Το θράσος σας δεν έχει όρια..

Η συνεχής άρνησή σας, να συναντήσετε τους εργαζομένους, οι οποίοι αποτελούν τον πυλώνα του νοσοκομείου, δεν δικαιολογείται και κρίνεται επικίνδυνη, γιατί τα προβλήματα δεν τα γνωρίζετε εσείς κ. Διοικητά αλλά οι εργαζόμενοι που παλεύουν καθημερινά. Όμως δεν μπορεί κανείς πλέον, να καταλάβει, γιατί φοβάστε τόσο πολύ να αντιμετωπίσετε κατάματα εμάς και τα προβλήματά μας. Μήπως ξέρετε κατά βάθος, ότι είστε αδύναμος και ανίκανος να τα επιλύσετε και επιλέξατε το δρόμο αυτό; ή είστε ακόμη «μικρός» και σας αρέσει το κρυφτό;

Ενδεικτικό παράδειγμα της παραπάνω κατάστασης είναι το γεγονός, ότι πρόσφατα το Δ.Σ του συλλόγου μαζί με εργαζομένους των εργαστηρίων προσπαθήσαμε, να ενημερώσουμε τον διοικητή για τα σοβαρά προβλήματα της λειτουργίας αυτών. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, με φράσεις όπως: Ποιοι είστε εσείς; Τι δουλειά έχετε εδώ; κ.α. κλείστηκε στο γραφείο του και δεν μας δέχτηκε αγνοώντας τα προβλήματά μας.. Να ενημερώσουμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους μας, πως χρειάστηκε να παρέμβει η πολιτική προϊσταμένη του κ. Διοικητή, η κ. Διαμαντοπούλου την οποία και ενημερώσαμε. Κατόπιν εντολής της ίδιας λοιπόν, ο κ. Διοικητής συζήτησε μαζί μας και αναγνώρισε ότι το σύστημα καταρρέει μέρα με την μέρα και εμμέσως πλην σαφώς δήλωσε την αδυναμία του να δώσει λύση.

Δεν μπορούμε να μην του προσάψουμε όμως την φοβερή ικανότητά του, να σχηματίζει δίπλα του έναν κύκλο «ρουφιάνων», στους οποίους βέβαια μοιράζει και θεσούλες. Δεν μπορεί μάλιστα, να περιμένει, να περάσει η καλοκαιρινή περίοδος που διανύουμε, όπου έχουν προγραμματιστεί οι άδειες. Αντιθέτως, μαζί με τον «κυβερνητικό του εταίρο» δηλ. την νοσηλευτική υπηρεσία προχωράνε καθημερινά σε άσκοπες-εκδικητικές-πολιτικές μετακινήσεις συναδέλφων και όχι για υπηρεσιακές ανάγκες, όπως δηλώνουν. Σκοπός τους είναι να μας τιμωρήσουν, αγνοώντας ακόμη και για τους ασθενείς και για την αναστάτωση που προκαλούν κάθε φορά με τα παιχνίδια τους.

Η αναστάτωση καλά συνεχίζει αφού ο τεχνοκράτης διοικητής παρέα με τον αναπληρωτή και την διευθύνουσα διακινδυνεύουν, όπως αναφέραμε και τις ζωές των ασθενών, παίζοντας τη ζωή τους κυριολεκτικά στα ζάρια, αφού **σφραγίζουν 70 κλίνες του νοσοκομείου**, εν μία νυκτί, ακολουθώντας παραδείγματα προκατόχων τους, με αποτέλεσμα την συρρίκνωση του. Προσπαθούν βέβαια να ρίξουν το μπαλάκι ευθυνών στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αν είναι δυνατόν, δυο άτομα ανά βάρδια να τους αναγκάζουν, να τρέχουν στα διάσπαρτα κτίρια του νοσοκομείου με μια σήραγγα στο χέρι, για να παρέχουν ασφαλής

νοσηλεία στους νοσηλευόμενους. Αφού δεν κατανοούν οι ίδιοι τους κινδύνους, που διατρέχει η κατάσταση αυτή τόσο για τους ασθενείς όσο και τους εργαζομένους, εμείς το Δ.Σ του συλλόγου θα αναζητήσουμε αλλού απαντήσεις και θα δούμε αν τίθεται θέμα νομιμότητας η όχι.

Αλήθεια κύριε Διοικητά, αφού χαλάτε πολύτιμο χρόνο και την υγείας σας για το νοσοκομείο μας, όπως μας αναφέρατε παρουσία πολλών εργαζομένων τις προάλλες, γιατί δεν προχωράτε και σε επισκευές κτιρίων τα οποία είναι λειτουργικά; Γιατί προτιμάτε, να σπαταλάτε χρήματα του νοσοκομείου για δήθεν ανακαινίσεις σε ακατάλληλους χώρους, όπως η παλαιά 12^η κλινική με τη δικαιολογία της προσωρινής μετακίνησης της Γ.Π.Π. εκεί, από τη στιγμή που υπάρχουν άλλοι χώροι που τηρούν όλες τις ασφαλείς προδιαγραφές για τη λειτουργία της κλινικής όπως ο χώρος της Β' Τομεακής, στο Μέγα Λαϊκό;. Δεν σας ενδιαφέρει η εύρυθμη λειτουργία της κλινικής, για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες ανακαίνισης; Αφού αποφασίσατε να κλείσετε τα δυο διατομειακά τμήματα, γιατί λοιπόν δεν εκμεταλλεύεστε τους χώρους αυτούς ώστε να μην επιβαρυνθεί οικονομικά το νοσοκομείο;

Κ. Διοικητά τα προβλήματα του νοσοκομείου μας είναι πολλά και δεν λύνονται με ανθρωποκυνηγητό και πολιτικές που θυμίζουν χούντα. *Ενισχύστε τα τμήματα με προσωπικό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην ασφαλή λειτουργία τους, συνεργαστείτε με τους εργαζομένους, κατεβάστε την πολιτική σας ταμπέλα και δώστε λύσεις. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το νοσοκομείο μας έρμαιο στις προθέσεις κανενός. Αγωνιζόμαστε, αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε για αυτό και για τα δικαιώματα των εργαζομένων.*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Κ.



Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Α.