

NOVARTIS

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αλήθειες, ψέματα, μεθοδεύσεις

- Η πολιτική θύελλα και το εμφυλιοπολεμικό κλίμα οδηγούν τον Τσίπρα σε προσπάθεια διαφυγής διά της Προανακριτικής
- Οι αληθιές Τουλουπάκη και το σύνδρομο Σαρτζετάκη
- Ο ρόλος FBI - Αμερικανών και τα κρυφά βίντεο
- Εξι εκατ. συνταγές τον μήνα ακόμη και σήμερα



Μεθοδεύσεις, κενά και πρόθυμοι μάρτυρες, γεμάτοι αντιφάσεις

Κυβερνητικές και δικαστικές παρασπονδίες που δημιούργησαν ένα εκρηκτικό διχαστικό κλίμα και οδήγησαν το Μαξίμου να χαμηλώσει τους τόνους

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ-«ΚΑΡΜΠΟΝ»

Κάποιες μαρτυρίες για πολιτικά πρόσωπα είναι «καρμπόν» στις διατυπώσεις, π.χ. για το μυστικό γραφείο του Μάριου Σαλμά σε «κτίριο του ΕΟΠΥΥ επί της Λ. Κηφισίας, στο οποίο δεχόταν εκπροσώπους των φαρμακευτικών εταιρειών και δώρα». Σχόλια προκάλεσε το γεγονός ότι η τελευταία ελήφθη στις 4 Φεβρουαρίου, την ημέρα του συλλαλητηρίου, η οποία μοιάζει σαν να θέλει να καλύψει τα κενά του συνολικού αφηγήματος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ

Το σκάνδαλο Novartis, το, κατά Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, «μεγαλύτερο σκάνδαλο από καταβολής του ελληνικού κράτους», είναι πράγματι ένα τεράστιο σκάνδαλο, αλλά όχι με την έννοια που θα ήθελε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης. Το κομμάτι που αφορά τις αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας και τον χρηματισμό γιατρών είναι αναμφισβήτητο και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Οι καταγγελίες για δωροδοκία πολιτικών προσώπων, όμως, είναι ένα διαφορετικό ζήτημα, ιδίως όταν δεν αποδεικνύονται με ακλόνητα στοιχεία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να διαλύσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και να κυριάρχησει στο πολιτικό σκηνικό. Στην περίπτωση της Novartis η κυβέρνηση έχασε τον έλεγχο, είτε λόγω σπουδής εξαιτίας του ογκώδους συλλαλητηρίου για το Μακεδονικό είτε επειδή όσα είδαν το φως της δημοσιότητας παράγουν συνέπειες που μάλλον δεν τις είχαν υπολογίσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Το «παλιό σύστημα» αυτή τη φορά αποφάσισε να αντεπιτεθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πλέον το «άφθαρτο νέο» αλλά το κόμμα που κυβερνά ήδη τρία χρόνια, σε μια συγκυρία με εθνικά θέματα ανοιχτά και την οικονομία σε ασθενική ανάπτυξη, χωρίς να έχει διευθετηθεί το βουνό του χρέους. Τι έχει να ωφεληθεί η κυβέρνηση από έναν ακόμη διχασμό;

Τη Δευτέρα, μετά την επίσκεψη του Δημήτρη Τζανακόπουλου στον Αρειο Πάγο προκειμένου να ενημερωθεί για την επίμαχη δικογραφία και τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής δήλωνε ότι «δόθηκε εντολή από τον Πρωθυπουργό» να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο και τον Κανονισμό της Βουλής. Την επόμενη ημέρα χαρακτήριζε το σκάνδαλο Novartis «μεγαλύτερο από αυτό της Siemens». «Όλοι μας έχουμε μείνει εμβρόντητοι

από την έκταση» έλεγε και χαρακτήριζε «αστειότητες» τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης. «Φτάσαμε εδώ μετά από εισαγγελική έρευνα ενός έτους. Καμία πολιτική δίωξη» επεσήμαινε.

Η αντιπολίτευση δεν πείθεται. Η ΝΔ προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην «πολιτικοποιήσει» την Ελλάδα και η κυρία Σπυράκη, απαντώντας στην απόφαση της κυβέρνησης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κινήθηκε στο πλαίσιο των δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Η ΝΔ είπε από την αρχή όλα στο φως. Και εννοείται ότι λέει "ναι" και στην προανακριτική επιτροπή, ανεξαρτήτως του κατηγορητηρίου που προφανώς θα κατασκευάσει η κυβέρνηση για να υποστηρίξει τη σκευωρία της. Όμως οι μάρτυρες θα έρθουν χωρίς κουκούλες». Από την πλευρά της η κυρία Φώφη Γεννηματά κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι «στήνει βρώμικο '89».

Άστοχες δηλώσεις

Θα περίμενε κανείς από τους κ.κ. Κοντονή, Παπαγγελόπουλο και Τζανακόπουλο που διαθέτουν νομική παιδεία να αποφύγουν τα θεσμικά ολισθήματα και τις άστοχες δηλώσεις που φανέρωναν ότι γνώριζαν περισσότερα πράγματα για την υπόθεση από όσα όφειλαν να ξέρουν, όπως εξάλλου και ο φιλοκυβερνητικός Τύπος. Η τηλεοπτική παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος είπε ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι στελέχη της Novartis που πιάστηκαν με αδικαιολόγητο πλουτισμό και κελάηδισαν ακύρωσε πλήρως την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Ο κ. Τσίπρας, από την άλλη πλευρά, όταν κατάλαβε τη βαρύτητα των «προστατευόμενων μαρτύρων», άρχισε να βγάζει τον εαυτό του από το κάδρο. Στο Μέγαρο Μαξίμου η αιμόσυνη βάρυνε απότομα. Παρότι διάφοροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παρέμεναν συντονισμένοι στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, στη γραμμή «το μεγαλύτερο σκάνδαλο, κ.λπ.»,



Παναγιώτης Πικραμμένος



Δημήτρης Αβραμόπουλος



Αδωνīs Γεωργιάδης



Ανδρέας Λοβέρδος



Ευάγγελος Βενιζέλος



Γιάννης Στουρνάρας

συνεργάτες του Πρωθυπουργού θυμήθηκαν τη ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ότι «έναν Πρωθυπουργό δεν τον στέλνεις φυλακή, τον στέλνεις σπίτι του».

Δύο άδωρο. Στη συγκεκριμένη ιστορία έχουμε δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Παναγιώτη Πικραμμένο, οι οποίοι κατά μία έννοια έχουν ήδη πάει σπίτι τους. Ο κ. Σαμαράς μίλησε για σκευωρία και ανακρίνωσε ότι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά των Αλ. Τσίπρα, Δ. Παπαγγελόπουλου και των συνεργών τους. Ο κ. Πικραμμένος χαρακτήρισε «κλαυσίγελο» την εμπλοκή του και προειδο-

ποίησε ότι δεν θα κάτσει «με σταυρωμένα χέρια».

Ο κ. Παπαγγελόπουλος υποδεικνύεται από διάφορες πλευρές ως το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από μια δικογραφία με πολλά κενά, αντιφάσεις και περίεργο χειρισμό των μαρτύρων. Πολλοί θυμίζουν τους δεσμούς του με τη Βασιλική Θάνατο, η οποία από τον Αρειο Πάγο βρέθηκε στο νομικό γραφείο του Πρωθυπουργού, με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου και τη γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου, η οποία δήλωσε ότι «από μόνες τους οι μαρτυρίες δεν μπορούν να

πείσουν τον κόσμο. Χρειάζονται και τα έγγραφα» και πρόσθεσε ότι υπάλληλοι έκρυψαν έγγραφα αλλά «θα τη βρούμε την άκρη του νήματος».

Ο Δ. Αβραμόπουλος

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι φαίνεται να παίρνει αποστάσεις από τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ και το πολιτικό του ίνδαλμα, ο Κώστας Καραμανλής. Η διατύπωση του μάρτυρα «Μάξιμου Σαράφη» ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος «παρέσυρε τον τότε πρωθυπουργό (Κ. Καραμανλή), ο οποίος τελούσε εν αγνοία», σχετικά με τα εμβόλια για τη γρίπη Η1Ν1, προκάλεσε σε πολλούς τη σκέ-



ψη ότι η μαρτυρία ήταν υπαγορευμένη. Ο κ. Αβραμόπουλος – κατηγορείται ότι έλαβε δώρο περίπου 200.000 ευρώ για τα εμβόλια και 40 εκατ. για τον διαγνωστικό μοριακού ελέγχου του αίματος για HIV «με βάση τη λογική των πραγμάτων και τα μεγέθη της προμήθειας» – μίλησε για «συκοφάντες και νοσηρά μυαλά» που του «έστησαν σκευωρία» και διερωτήθηκε «τι ήταν ο Καραμανλής; Κανένα παιδάκι που δεν καταλάβαινε». Λίγο αργότερα, η διαρροή από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού υπονόησε περισσότερα από όσα είπε: «Σε σχέση με τα μεγάλα σημασίας θέματα του μοριακού ελέγχου του αίματος και της αντιμετώπισης της πανδημίας της γρίπης, οι επιστημονικές του κ. Αβραμόπουλου ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα».

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται και η εισαγγελέας Διαφθοράς **Ελένη Τουλουπάκη**, η οποία επίσης ανήκει στον στενό κύκλο Παπαγγελόπουλου. Οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί διατυπώνουν ενστάσεις για τον χειρισμό της υπόθεσης, αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου το κλίμα δεν είναι θερμό. «Η Τουλουπάκη το παίζει... Σαρτζετάκης» σχολιάζουν. Υπουργοί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν απογοητευτεί από τις αποκαλύψεις της δικογραφίας. Αρκετοί διερωτώνται ποιος «στρατολόγησε» μάρτυρες που δεν προσφέρουν αποδείξεις.

Επιστολή Βενιζέλου

Δεν είναι οι μόνοι. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής **Νίκο Βούτση** και του ζητεί να κατατεθούν στον φάκελο της Novartis δύο «απολύτως κρίσιμα έγγραφα» πριν από την εισαγωγή του θέματος στην Ολομέλεια, διαφορετικά θα τεθούν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας της δικογραφίας. Τα έγγραφα αυτά είναι: Η πράξη της εισαγγελείας Εγκλημάτων Διαφθοράς για τον χαρακτηρισμό των τριών μαρτύρων ως μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος («προστατευόμενων») και η αναγκαία εγκριτική πράξη του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και τα έγγραφα των ελληνικών εισαγγελικών αρχών που εστάλησαν απευθείας ή διά του υπουργείου Δικαιοσύνης προς τις αρχές των ΗΠΑ και επί των οποίων οι αμερικανικές αρχές απάντησαν στις 23 Ιανουαρίου 2018.

Πρόκειται για τα έγγραφα του FBI, στο πρώτο εκ των οποίων περιλαμβάνονται μη πολιτικά πρόσωπα και στο δεύτερο μόνο πολιτικά, αλλά όχι ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Πικραμμένος και ο **Γιώργος Κουτρουμάνης**.

Ο κ. Βενιζέλος εμπλέκεται στην υπόθεση από τον «Μάξιμο Σαράφη», ο οποίος κατέθεσε ότι: «Ο Φρουζής ανέφερε ότι ο Ευάγγ. Βενιζέλος τοποθέτησε τον Λιντζέρη ως έμπιστό του στη θέση του προέδρου του ΕΟΦ διότι έχουν πολύ κοντινή σχέση



Ο κ. Παπαγγελόπουλος υποδεικνύεται από διάφορες πλευρές ως το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από μια δικογραφία με πολλά κενά, αντιφάσεις και περιέργο χειρισμό των μαρτύρων. Η εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη ανήκει στον στενό κύκλο Παπαγγελόπουλου

και ότι στην αγορά κυκλοφορούσε ότι ο Λιντζέρης λειτουργεί ως ταμίας του Βενιζέλου στα θέματα του υπουργείου Υγείας». Για τις εξυπηρετήσεις στη Novartis ο κ. Λιντζέρης «αποκλείεται να έλαβε ως δώρο ποσό κάτω των 200.000 ευρώ».

Το μόνο έγγραφο δικαστικής συνδρομής προς τις ΗΠΑ που υπάρχει στη δικογραφία χρονολογείται από τον Δεκεμβρίου του 2016 και το έστειλε ο επίκουρος εισαγγελέας εγκλημάτων Διαφθοράς Αντώνης Ελευθεριάνος ζητώντας στοιχεία για την υπόθεση Novartis.

Στις 13 Δεκεμβρίου αποστέλλεται το πρώτο έγγρα-

φο του FBI με πληροφορίες για τις κακές πρακτικές της Novartis και αναφορά σε επτά φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων το ζεύγος Στουρνάρα. Στις 23 Ιανουαρίου υπάρχει και νέο έγγραφο, πανομοιότυπο με εκείνο του Δεκεμβρίου, στο οποίο αναφέρονται επτά πολιτικά πρόσωπα: Ανδρέας Λοβέρδος, Μάριος Σαλιμάς, Αδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λυκουρέτζος, Αντώνης Σαμαράς, Γιάννης Στουρνάρας και Δημήτρης Αβραμόπουλος. Οι αμερικανικές αρχές υπογραμμίζουν και στα δύο έγγραφα ότι οι πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποινική διαδικασία.

Από τα έγγραφα συνάγεται ότι οι ελληνικές αρχές ζήτησαν πληροφορίες για μη πολιτικά πρόσωπα και κατόπιν για πολιτικά. Το τελευταίο όμως μπορούσε να το κάνει μόνο η Βουλή και όχι η κυρία Τουλουπάκη ή το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παράλληλα με τυχόν τυπικά σφάλματα διαπιστώνεται σωρεία αντιφάσεων και παράθεση ψευδών στοιχείων στις τρεις μαρτυρίες, παρότι η Εισαγγελία Διαφθοράς άφησε να διαρρεύσει ότι έχει ελέγξει πολύ προσεκτικά την αξιοπιστία των μαρτύρων.

Κι όμως, ο κ. Βενιζέλος κατηγορείται με βάση μια έντυπη παρουσίαση της Novartis, του Μαΐου 2012 στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων οι εκκρεμότητες της με διάφορα υπουργεία και εντός παρενθέσεως τα ονόματα του αντίστοιχου υπουργού και του γενικού γραμματέα – εκεί αναφέρεται και ο κ. Κουτρουμάνης. Ο κ. Βενιζέλος είχε αποχωρήσει από το υπουργείο Οικονομικών στις 19 Μαρτίου 2012 επειδή είχε εκλεγεί πρόεδρος του ΠαΣοΚ! Και η υπουργική θητεία του κ. Κουτρουμάνη έληξε στις 14 Μαΐου 2012 και αντικαταστάθηκε από τον **Αντώνη Ρουπακιώτη** στην κυβέρνηση Πικραμμένου.

Ο Ι. Στουρνάρας

Ο κ. Στουρνάρας αναφέρεται (στο έγγραφο του FBI) ως δι-οικητής της Τράπεζας της Ελλάδας από το 2012, ενώ ανέλαβε τη θέση αυτή το 2014. Άλλος μάρτυρας κατέθεσε ότι το γραφείο του **Χρύσανθου Λαζαρίδη**, συνεργάτη του κ. Σαμαρά, ήταν στη Λεωφόρο Αθηνών 110, όπου βρίσκεται το γραφείο του προέδρου του Χρηματοπιστηρίου **Σωκράτη Λαζαρίδη**.

Ο μάρτυρας «Σαράφης» κατέθεσε στην ίδια σελίδα ότι η επικοινωνία του Φρουζή με τον Λοβέρδο γινόταν «μέσω των προσωπικών τους email» και αμέσως μετά ότι «το μήνυμα εστάλη από το κινητό του Φρουζή λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός δεν γνώριζε να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή». Παρότι οι συνομιλίες Φρουζή - Λοβέρδου ήταν μουσικές, ο μάρτυρας καταθέτει τι έγραφε το SMS και οι ανακριτές τον ακούν χωρίς να έχουν απορίες.

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΜΑΡΤΥΡΑΣ «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΛΕΣΗ»

Ερωτήματα από την κατάθεση για τη βαλίτσα στο Μαξίμου!

Πολλά ερωτήματα προκαλεί η κατάθεση της «Αικατερίνης Κελέση» για τη δωροδοκία του Αντώνη Σαμαρά και ως προς την ουσία της αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο δόθηκε.

Την 1η Δεκεμβρίου 2017, εκεί που μιλάει η μάρτυρας για τον κ. Στουρνάρα – είναι η τέταρτη κατάθεσή της, μετά την 6η Νοεμβρίου – θυμάται ξαφνικά τον πρώην πρωθυπουργό. «Περί τα μέσα του έτους 2013, αν θυμάμαι καλά την περίοδο, ο Φρουζής συναντήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Harvard Project με τον τότε πρωθυπουργό της χώρας **Αντώνη Σαμαρά**, στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχε μαζί του μια μαύρη βαλίτσα σαμσονάκι, τύπου τρόλεϊ, την οποία είχε γεμίσει με δεσμίδες χαρτονομισμάτων χρώματος μοβ, κίτρινο και πράσινο, τα οποία παρέδωσε στον **Αντώνη Σαμαρά**».

Καμία ερώτηση από την κυρία Τουλουπάκη. Στις 11 Δεκεμβρίου όμως η μάρτυρας διευκρινίζει – άγνωστο αν ρωτήθηκε ή με δική της πρωτοβουλία – ότι το ποσό δόθηκε «για να εξασφαλίσει την είνονια του πρωθυπουργού υπέρ των εμπορικών σκοπών της Novartis». Και στις 29 Δεκεμβρίου λέει ότι το ραντεβού Φρουζή - Σαμαρά κλείστηκε μέσω της γραμματέως του πρωθυπουργού «ώστε το όχημα του κ. Φρουζή, αν θυμάμαι καλά μάρκας BMW, χρώματος μαύρου, να εισέλθει και να σταθμεύσει στο Μέγαρο Μαξίμου».

Στις 28 Ιανουαρίου 2018 η κυρία Τουλουπάκη ρωτάει «πώς κανονίστηκε η συνάντηση και πώς γνωρίζετε ότι τα χρήματα παραδόθηκαν στον **Αντώνη Σαμαρά**»; «Μια εβδομάδα πριν ο Φρουζής είχε συναντηθεί με τον συνεργάτη του **Αντ. Σαμαρά**, **Δημήτριο Πτωχό**, με τον οποίο είχε αναπτύξει επαφή. Ακολούθως κλείστηκε το ραντεβού μέσω της γραμματέως του γραφείου **Σαμαρά** στο Μέγαρο Μαξίμου τις μεσημβρινές ώρες (14.00 - 15.00) (...) Φεύγοντας από τα γραφεία της Novartis στη Μεταμόρφωσησ Αττικής φόρτωσε τη βαλίτσα με τα χρήματα στο πορτοπαγκάζ και μετά από μία ώρα ειδοποίησε το γραφείο του Πρωθυπουργού για να επιτραπεί η είσοδος στον χώρο στάθμευσης του Μεγάλου Μαξίμου». Η κατάθεση αυτή διήρκεσε 5 ώρες και περιελήφθη σε 3 σελίδες Α4. Όμως σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας, στο Μέγαρο Μαξίμου δεν μπαίνει κανένα πακέτο και πολύ περισσότερο βαλίτσα από την κεντρική είσοδο, παρά μόνο από την πλαϊνή, όπου όλα ελέγχονται από μηχανήματα. Επιπλέον, υπάρχουν κάμερες ασφαλείας και το υλικό τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθεί η αξιοπιστία των καταγγελιών.

Οι κατηγορίες για Πικραμμένο

Ο κ. Πικραμμένος κατηγορείται ότι «σύμφωνη με τους ισχυρισμούς του Φρουζή προώθησε την ταχύτερη καταβολή των χρεών προς τη Novartis λαμβάνοντας χρηματικό αντίλλαγμα ύψους περίπου 100.000 ευρώ».

Για τον κ. Στουρνάρα αναφέρεται ότι έλαβε συνολικά δώρα 1 εκατ. ευρώ από τον Φρουζή, χωρίς να υπολογίζονται τα ποσά που έλαβε μέσω της Mindwork, της εταιρείας της συζύγου του **Λίνας Νικολοπούλου**, η οποία σύμφωνα με τη μάρτυρα «Κελέση» λάμβανε δυσανάλογα μεγάλες αμοιβές σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσέφερε. «Δεν είχα καμία αρμοδιότητα ως υπουργός Οικονομικών για το φάρμακο. Προκαλώ οποιονδήποτε να μου φέρει μια υπογραφή μου για τη Novartis!» δηλώνει και προσθέτει ότι οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν πάρει εδώ και δύο χρόνια όλα τα αρχεία της εταιρείας της συζύγου του και τα ελέγχουν εξονυχιστικά. Επίσης, έχει ενημερώσει την ΕΚΤ για αυτή την υπόθεση.

«Ο Α. Λοβέρδος απαιτούσε τα χρήμα-



Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς

τα να του καταβάλλονται πάντα σε βαλίτσα» καταθέτει η «Κελέση». «Εξυπηρετούσε την ταχεία τιμολόγηση των προϊόντων της Novartis». Η μάρτυρας λέει επίσης ότι χρηματιζόνταν οι σύμβουλοι του **Νίκου Μανιάς** και ο καθηγητής **Νικόλαος Μανιαδάκης**. Ο πρώτος ήταν ένας τεχνοκράτης του υπουργείου Οικονομίας, ο οποίος μετατάχθηκε στο υπουργείο Υγείας και αργότερα τον χρησιμοποίησε και η **Θεοδώρα Τζάκρη** ως υφυπουργός Βιομηχανίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο δεύτερος είναι ένας από τους 10 ειδικούς στα θέματα Υγείας που συμβουλευθήκαν αρκετοί υπουργοί Υγείας. «Δεν ενδόχησά ποτέ τη Novartis» δηλώνει ο κ. Λοβέρδος, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει μηνύσεις επιστρέφοντας από τις ΗΠΑ και αφού μελετήσει τη δικογραφία.

Ο Αδωνις Γεωργιάδης

Ο κ. Γεωργιάδης κατηγορείται για μίζα 2 εκατ. ευρώ την οποία πήρε σε βαλιτσάκι στο υπουργικό γραφείο του επειδή «εξασφάλισε χρήματα για την αποπληρωμή των χρεών του Δημοσίου προς τη Novartis ποσού 65 εκατ. ευρώ». Άλλος μάρτυρας καταθέτει ότι «όπως είναι ευρέως γνωστό, ο κ. Γεωργιάδης χρησιμοποίησε ως μέθοδο ξεπλύματος των χρημάτων που λάμβανε από τη Novartis τις εκδοτικές του δραστηριότητες, καθώς και υπηρεσίες προβολής μέσω τηλεπωλήσεων και διοργάνωσης εκδηλώσεων». Ο ίδιος παραθέτει στοιχεία ότι δεν υπήρξε καταβολή 65 εκατ. ευρώ προς τη Novartis επί υπουργίας του και ότι όλες οι αποφάσεις που υπέγραψε για τιμές φαρμάκων ακολουθούσαν ομόφωνες εισηγήσεις 17μελούς Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, την οποία κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, για τον κ. Λυκουρέτσο, αναφέρεται ότι «χρηματίστηκε κατ' επανάληψη και πιστεύω ότι στο σύνολο είχε λάβει τουλάχιστον 200.000 ευρώ». Ο ίδιος δήλωσε ότι υποψιάζεται «δόλο από μη πολιτικά πρόσωπα».



**ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ
ΤΑ «ΛΑΔΩΜΑΤΑ» ΤΗΣ NOVARTIS HELLAS**

Ανοιγμα λογαριασμών ζητά το FBI

**ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ E-MAIL ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ**

- ▶ **ΕΔΩΣΕ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ»** η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συμφώνησε να παραδώσει το υλικό η υπό δικαστικό έλεγχο φαρμακοβιομηχανία
- ▶ **ΠΕΝΤΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ** πρώην υπουργοί μιλούν στην «R»: Αδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Ανδρέας Λυκουρέντζος, Μάριος Σαημάς, Γιώργος Κουτρουμάνης



ΣΕΛ.

14-16



Ανοιγμα λογαριασμών ζητά το FBI

Με έγγραφό τους προς τη Novartis Hellas, οι αμερικανικές Αρχές αιτούνται την αποστολή των προσωπικών δεδομένων υπαλλήλων, προμηθευτών και γιατρών που σχετίζονται με την υπόθεση. Θετικά απάντησε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

στη συναλλαγές της, όπως e-mail υπαλλήλων, κινήσεις εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και στοιχεία προμηθευτών καθώς και γιατρών που έχουν συνεργαστεί μαζί της. Όπως αναφέρουν, τα στοιχεία αυτά τα αιτούνται στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούν για τυχόν ποινική ευθύνη τόσο της μητρικής όσο και θυγατρικών της, ανάμεσα στις οποίες είναι και η ελληνική. Τα αδικήματα που διερευνούν βάσει του εγγράφου είναι φοροδιαφυγή και διαφθορά ξένων αξιωματούχων (για τους Αμερικανούς, αξιωματούχοι είναι και τα διευθυντικά στελέχη μιας εταιρείας). Η Novartis Hellas συμφώνησε να τους διαβιβάσει αυτά που ζητούν εφόσον πρώτα πάρουν άδεια από την Αρχή, η οποία της δόθηκε την Τετάρτη.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί νέα ερωτήματα για το εάν η εμπλοκή στο αποκαλούμενο «σκάνδαλο Novartis» των πολιτικών προσώπων (ανάμεσά τους και δύο πρώην πρωθυπουργοί), πλην των καταθέσεων των προστατευόμενων μαρτύρων που στους εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς τούς κατονομάζουν ως αποδέκτες δωροδοκιών από τη φαρμακοβιομηχανία προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντά της, ενισχύεται και από στοιχεία των Αμερικανών.

Κι αυτό γιατί από τις εκθέσεις του FBI που περιλαμβάνονται στη δικογραφία προκύπτει ένα παράδοξο. Στη μεν πρώτη με



Της **ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ**
a.kandili@realnews.gr

Το «πράσινο φως» άναψε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη Novartis Hellas, προκειμένου να δώσει προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων και στελεχών της τα οποία ζητούν οι αμερικανικές Αρχές που διερευνούν την υπόθεση. Όπως αποκαλύπτει σήμερα η Realnews, την απόφαση η Αρχή την έλαβε την περασμένη Τετάρτη, μετά από σχετικό ερώτημα που κατέθεσε η φαρμακοβιομηχανία. Συγκεκριμένα, οι Αμερικανοί με το έγγραφό τους προς τη Novartis ζητούν να τους διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις υπό διερεύνη-

ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2017 γνωστοποιούν στις ελληνικές Αρχές μια λίστα με 7 ονόματα, εκ των οποίων μόνο ο κ. Στουρνάρας είναι πολιτικό πρόσωπο. Βέβαια, από τα στοιχεία που παρατίθενται το συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι η αναφορά στο όνομά του δεν συνδέεται με την πολιτική του ιδιότητα, αλλά υπάρχει λόγω του ότι η σύζυγός του -μέσω εταιρείας της- συνεργάστηκε με τη Novartis.

Η δεύτερη έκθεση

Στη δεύτερη έκθεση του FBI, με ημερομηνία 23 Ιανουαρίου, αναφέρονται και πάλι 7 ονόματα, όμως αυτή τη φορά είναι όλοι πολιτικοί. Πρόκειται για τους **Ανδρέα Λοβέρδο, Μάριο Σαλμά, Αδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λυκουρεντζό, Αντώνη Σαμαρά, Γιάννη Στουρνάρα και Δημήτρη Αβραμόπουλο**. Από αυτή την αναφορά των Αμερικανών απουσιάζουν οι εξής: **Παναγιώτης Πικραμμένος, Ευάγγελος Βενιζέλος και Γιώργος Κουτρουμάνης**. Υπάρχει, δε, η επισήμανση ότι όσα περιλαμβάνονται σε αυτή αποτελούν πληροφόρηση και δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως τελικό πραγματικό συμπέρασμα. Επιπλέον, πέραν των ονομάτων, δεν εντοπίζονται στο υπόλοιπο έγγραφο κάποια στοιχεία ή γεγονότα σχετικά με αυτούς. Αντίθετα, αυτό που περιγράφεται βασικά είναι οι τρόποι δωροδοκίας γιατρών από τη Novartis για την προώθηση των προϊόντων της. Στο υπόλοιπο κείμενο δεν υπάρχει πουθενά το όνομά τους, αλλά οι Αμερικανοί περιγράφουν κυρίως το πώς δωροδοκούσαν οι γιατροί από τη Novartis.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι μεσολάβησε μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου. Νέα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αμερικανικές Αρχές και από τα οποία προέκυψε εμπλοκή των 7 πολιτικών ή έγγραφο της εισαγγελείας κατά της Διαφθοράς **Ελένης Τουλουπάκη**, όπως υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς, με το οποίο η εισαγγελική λειτουργός ζητούσε να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία και για αυτά τα πρόσωπα; Να σημειωθεί πάντως ότι στη δικογραφία, όπως λένε όσοι έχουν πλήρη γνώση αυτής, τέτοιο έγγραφο δεν περιλαμβάνεται.



k.rompotis@realnews.gr

η άποψη
του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**
ΡΟΜΠΟΤΗ

Είναι ο κανόνας!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ή μη των πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο Novartis -τόσο αυτών που αναφέρονται στη δικογραφία που πήγε στη Βουλή όσο και άλλων που, σύμφωνα με γνωστές της υπόθεσης, αναφέρονται σε μαρτυρικές καταθέσεις, οι οποίες δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας- είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Το κουβάρι των στοιχείων και των αποκαλύψεων μόλις άρχισε να ξετυλίγεται και τα ερωτήματα που μένουν να απαντηθούν είναι αναρίθμητα. Το προφανές, όμως, από τις έρευνες των αμερικανικών Αρχών είναι ότι στελέχη της εταιρείας στην Ελλάδα είχαν στήσει έναν μηχανισμό «λαδωμάτων» και δωροδοκιών γιατρών, συνεργατών και κρατικών λειτουργών προκειμένου να προωθούν τα συμ-

φέροντά τους. Όπως συνέβη κατά το παρελθόν και με άλλες μεγάλες επιχειρήσεις, π.χ. τη Siemens, αντιμετώπιζαν το ελληνικό κράτος ως λάφυρο και απομυζούσαν τον δημόσιο κορβανά. Οι αποκαλύψεις στην υπόθεση Novartis δείχνουν ότι η διαπλοκή, η διαφθορά και οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι μεταξύ αδίστακτων ιδιωτών και επίορκων στελεχών της κρατικής μηχανής είναι κανόνας στη χώρα μας. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο όλοι όσοι κάθονται σε κυβερνητικές καρέκλες και διαχειρίζονται εξουσία -και οι σημερινοί και οι προηγούμενοι- ούτε έχουν απολογηθεί, ούτε έχουν κάνει κάτι για να το αλλάξουν. Δεν γίνεται στην αυλή τους να σπίνεται πάρτι με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων κι εκείνοι να σφουρίζουν αδιάφορα!

Της **ANNAΣ ΚΑΝΔΥΛΗ**
a.kandili@realnews.gr

Τι καταλογίζουν στους 10 πολιτικούς

Πάνω από 50 εκατ. ευρώ μοίρασε η Novartis σε πολιτικά πρόσωπα, όπως ισχυρίζονται στις καταθέσεις τους οι προστατευόμενοι μάρτυρες, προκειμένου με αποφάσεις τους να ευνοήσουν τη φαρμακοβιομηχανία. Οι αναφορές τους σε οκτώ πρώην υπουργούς και δύο πρώην πρωθυπουργούς «έστειλαν» τη δικογραφία στη Βουλή, η οποία θα έχει και τον τελευταίο λόγο σχετικά με τα αδικήματα της απιστίας και της δωροδοκίας που αναφέρονται στο διαβιβαστικό των εισαγγελιών κατά της Διαφθοράς. Όλοι τους πάντως αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο σκάνδαλο Novartis, απειλώντας με μηνύσεις όσους τους κατονομάζουν.

Ειδικότερα για τον **Αντώνη Σαμαρά**, πλιν των χρημάτων που ισχυρίζονται ότι πήρε «χέρι με χέρι», εστιάζουν στο πρόγραμμα της μητρικής εταιρείας, το αποκαλούμενο «Harvard Project». Όπως καταθέτει η προστατευόμενη μάρτυρας «Αικατερίνη Κελέση»: «Περί τα μέσα του 2013, αν θυμάμαι καλά την περίοδο, ο

Πώς εμπλέκονται στο σκάνδαλο Novartis οι οκτώ πρώην υπουργοί και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, σύμφωνα με τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων

σας είχαν τη δυνατότητα επιρροής στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων που αφορούν τον τομέα υπηρεσιών υγείας. Τέτοια άτομα έχει ακουστεί ότι ήταν οι **Σταύρος Παπασταύρου, Δημήτριος Πτωχός, Μιχάλης Πεγκλής και Χρυσάνθος Λαζαρίδης**.

Λιγότερες είναι οι αναφορές των μαρτύρων στον άλλον πρώην πρωθυπουργό που εμπλέκουν, τον **Παναγιώτη Πικραμμένο**. Φέρεται να έλαβε 100.000 ευρώ.

Για τον Έλληνα επίτροπο **Δημήτρη Αβραμόπουλο**, που διετέλεσε υπουργός Υγείας την περίοδο 2006-2009, οι μάρτυρες «Σαράφης» και «Κελέση» εστιάζουν στις προμήθειες αντιγριπικών εμβολίων, υποστηρίζοντας ότι δωροδοκήθηκε και «παρέσυρε» τον τότε πρωθυπουργό **Κώστα Καραμανλή** στην έγκριση παραγγελίας μεγάλης ποσότητας αυτών.

ήταν δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το ποσό που καταβλήθηκε στις υπόλοιπες φαρμακευτικές εταιρείες για την ίδια αιτία».

Στον **Ανδρέα Λοβέρδο** ο ίδιος μάρτυρας αποδίδει «διακριτική μεταχείριση» στη Novartis Hellas σχετικά με δύο προϊόντα της: το Gilenya και το Tasigna 150. Και σε αυτή την περίπτωση δεν έχει άμεση γνώση, αλλά συμπεραίνει ότι «το ύψος του δώρου που έλαβε ο Λοβέρδος δεν είναι κάτω του ποσού των 200.000 ευρώ συνολικά».

Για τον **Μάριο Σαλμά** αναφέρεται ότι του έβαλαν δεσμίδες 120.000 ευρώ στο σακάκι. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας φέ-



Φρουζής συναντήθηκε, στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, με τον τότε πρωθυπουργό της χώρας **Αντώνη Σαμαρά** στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχε μαζί του μια μαύρη βαλίτσα σαμσονάιτ, τύπου τρόλεϊ, την οποία είχε γεμίσει με δεσμίδες χαρτονομισμάτων, χρώματος μοβ, κίτρινου και πράσινου, τα οποία παρέδωσε στον **Αντώνη Σαμαρά**».

Στο Harvard Project αναφέρεται και ο προστατευόμενος μάρτυρας «Ιωάννης Αναστασίου»: «Το έργο υλοποιήθηκε από ομάδα εργασίας η οποία περιελάμβανε διεθνή και τοπικά στελέχη της μητρικής εταιρείας και της Novartis Hellas και εξωτερικό σύμβουλο... Η αναφορά στο think tank του πρωθυπουργού αφορά συμβούλους του περιβάλλοντός του και ενδεχομένως τον ίδιο τον πρωθυπουργό... Ατομάτα οποία εξαιτίας μιας τυπικής ή άτυπης σχέ-

Ισχυρίζονται, δε, ότι ο κ. Αβραμόπουλος έλαβε μέσω εταιρειών στενού του συνεργάτη, αλλά και απευθείας με «τσάντα», περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Στον πρώην υπουργό Οικονομικών **Γιάννη Στουρνάρα** δόθηκε, κατά τους μάρτυρες, ποσό περίπου 1 εκατ. ευρώ μέσω της εταιρείας της συζύγου του **Σταυρούλας Νικολακοπούλου** για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων.

Τον **Ευάγγελο Βενιζέλο** τον εμπλέκουν έμμεσα, καθώς ειπάζουν ότι, αφού δωροδοκήθηκε από τη Novartis ο συνεργάτης του και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ **Δημήτρης Λιτιτζέρης**, χρήματα κατέληξαν και σε αυτόν.

Για τον πρώην υπουργό Υγείας **Αδωνι Γεωργιάδη** λένε ότι πήρε στο χέρι 2 εκατ. ευρώ και μέσω συνεργατήδους του ποσά της τάξης των 50.000 και 70.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον «Μάξιμο Σαράφη»: «Ο κ. Γεωργιάδης, σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής στενότητας για την Ελλάδα, εξασφάλισε χρήματα για την αποπληρωμή των χρεών του Δημοσίου προς τη Novartis, ποσού 65.000.000 ευρώ, το οποίο

ρεται να έριξε επίτηδες τις τιμές των φαρμάκων, προκειμένου να προκαλέσει το ενδιαφέρον των φαρμακοβιομηχανιών».

Ο **Ανδρέας Λυκουρέντζος**, υπουργός Υγείας από τις 21-6-2012 έως τις 25-6-2013, όπως «πιστεύει» η μάρτυρας «Κελέση», «συνολικά είχε λάβει τουλάχιστον 200.000 ευρώ». Κι αυτό γιατί εξασφάλιζε την ταχεία αποπληρωμή των χρεών του Δημοσίου προς τη Novartis έναντι των λοιπών φαρμακευτικών εταιρειών, καθώς και την προώθηση νέων προϊόντων της με την ταχεία αποζημίωσή τους.

Στον **Γιώργο Κουτρομάνη**, υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από τον Ιούνιο του 2011 έως τον Μάιο του 2012, γίνεται λόγος για 500.000 ευρώ που ζήτησε για να τα δώσει σε κάποια κυβερνητικά στελέχη, προκειμένου να προωθηθούν τα συμφέροντα της εταιρείας.

Της **ANNAΣ ΚΑΝΔΥΛΗ**
a.kandili@realnews.gr

Ενας καλοστημένος μηχανισμός «λαδώματος» γιατρών, προκειμένου να συνταγογραφούν τα φάρμακα της εταιρείας με τη συμμετοχή εκδοτικών και διαφημιστικών εταιρειών που έκαναν τις πληρωμές, είχε στηθεί από τη Novartis, σύμφωνα με τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων, αλλά και με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του FBI.

Όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, το μεγαλύτερο πρόγραμμα πληρωμής «μαύρου» χρήματος σε γιατρούς ήταν το «Ακρίβεια» (EXACTLY), που επέτρεπε στους διευθυντές πωλήσεων να «σπρώχνουν» τρία σκευάσματα της εταιρείας σε κάθε γιατρό. Οι γιατροί, βάσει των όσων περιγράφονται στην έκθεση, συμμετείχαν σε συνέδρια και πολυτελή ταξίδια, στα οποία δεσμεύονταν για έναν συγκεκριμένο αριθμό συνταγογραφήσεων, καθώς και σε ηλεκτρονικά πάνελ (έρευνες) που χρησιμοποιούνταν ως πρόσχημα για να δίνονται χρήματα. Οι αντιπρόσωποι της εταιρείας ενημέρωναν τους γιατρούς ότι θα έπαιρναν από 500 έως 1.000 ευρώ για συγκεκριμένο αριθμό συνταγογραφήσεων της Novartis. Η συνταγογράφηση για κάθε γιατρό αφορούσε κατά μέσο όρο 1,5 κουτί φαρμάκων. Ο γιατρός ήταν υποχρεωμένος να επιδείξει στον αντιπρόσωπο πωλήσεων τον αριθμό συνταγογραφήσεων. Μάλιστα, όπως αναφέρουν στην έκθεσή τους, οι αντιπρόσωποι πωλήσεων υποχρέωναν τους γιατρούς να δώσουν τηλεφωνικούς αριθμούς ασθενών και επικοινωνούσαν -χωρίς την έγκριση των γιατρών- με τους ασθενείς για να επιβεβαιώσουν ότι λάμβαναν φάρμακα της εταιρείας.

Κατά την προστατευόμενη μάρτυρα «Αικατερίνη Κελέση», σε αντίθεση με τις άλλες χώρες, η Novartis της Ελβετίας τιμολογούσε τα προϊόντα που παρέδιδε στη ελληνική θυγατρική της σε πενταπλάσια τιμή. «Από το υπερβάλλον αυτό ποσό τροφοδοτούνταν ο λογαριασμός με τον οποίο καταβάλλονταν χρήματα κατ' αρχήν σε γιατρούς του Δημοσίου, σε ιδιώτες και σε νοσοκομεία ως δόθηκε αμοιβές για κλινικές μελέτες, οι οποίες ως επί το πλείστον (ποσοστό 70%) ήταν εικονικές και κάλυπταν δωροδοκίες γιατρών ένεκα υπερσυνταγολόγησής».

Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση του FBI, κυβερνητικοί αξιωματούχοι πληρώνονταν για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά και την προστασία έναντι ελάττωσης τιμών. Η θέση της εταιρείας ήταν ότι μια επένδυση της τάξης των 150.000 ευρώ σε έναν κυβερνητικό αξιωματούχο είχε τη δυνατότητα να σώσει πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Οι Αμερικανοί κάνουν αναφορά και στις αποκαλούμενες «καθαρές ημέρες». Κατά τη διάρκεια αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες της εται-



ταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων, όχι μόνο σε γιατρούς, αλλά και σε κρατικούς αξιωματούχους. Οι εν λόγω εταιρείες, σύμφωνα πάντα με τους μάρτυρες, είχαν έδρα στην Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και στις Νήσους Κέιμαν...

Ο «Μάξιμος Σαράφης» αναφέρεται σε 5 εταιρείες, κυρίως διαφημιστικές, οι οποίες, αφού πληρώθηκαν για υπηρεσίες που ουδέποτε παρείχαν παρακρατώντας το 30% για τις ίδιες, επέστρεφαν το υπόλοιπο στον πρώην αντιπρόεδρο της Novartis Hellas, **Κωνσταντίνο Φρουζή**, για να πραγματοποιήσει παράνομες πληρωμές σε υπουργό.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, «στην πορεία κάθε οικονομικού έτους εκταμιεύονταν από τους προϋπολογισμούς των εμπορικών τμημάτων για κάθε φάρμακο επιπλέον ποσά, πολλαπλάσια του αρχικού-ενδεικτικού προϋπολογισμού. Οι τρόποι χρηματισμού κρατικών αξιωματούχων αφορούσαν αδιαφανείς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, ταξίδια στο εξωτερικό και απευθείας χρήματα από τα «μαύρα» ταμεία της εταιρείας. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για το 2011 με την ίδια μεθοδολογία, καθώς και για τα επόμενα έτη. Για το έτος 2011 ο προϋπολογισμός που ζητήθηκε από την ανώτατη διοίκηση της Novartis για τον ίδιο σκοπό και ιδίως για τον επηρεασμό κρατικών αξιωματούχων, ήταν αρχικά 445.000 ευρώ».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η έτερη προστατευόμενη μάρτυρας «Αικατερίνη Κελέση», που υποστηρίζει ότι «οι εμπλεκόμενες εταιρείες επέστρεφαν τα χρήματα στον Κ. Φρουζή, ο οποίος, αφού παρακρατούσε το δικό του μερίδιο, εν συνεχεία κατέβαλλε μεγάλα χρηματικά ποσά ως δωροδοκίες σε κρατικούς αξιωματούχους».

Στη διαδικασία ξεπλύματος, λένε οι μάρτυρες, χρησιμοποιήθηκαν και εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μία εξ αυτών, με έδρα τη Σκωτία, ανήκε σε σύμβουλο υπουργού ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα λογισμικό όπου περνούσε τις τιμές των φαρμάκων με χρηματοδότηση της Novartis.

Όλα αυτά, βέβαια, μένει να αποδειχθούν από τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών που ήδη έχει ζητηθεί το άνοιγμά τους, αλλά και από όσα εντοπιστούν στους κατασχεθέντες ηλεκτρονικούς υπολογιστές τόσο της εταιρείας όσο και άλλων προσώπων τα οποία έχουν μπει ήδη στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών ερευνών της ΔΕΕ.

«Ξέπλυμα» με ελβετική ακρίβεια από τη Novartis

Ένα μεγάλο πρόγραμμα πληρωμής «μαύρου» χρήματος σε γιατρούς, το οποίο έφερε την κωδική ονομασία «Ακρίβεια», εντόπισαν οι Αμερικανοί πράκτορες του FBI αναλύοντας το σύστημα της μίζας

ακρίβειας, οι εργαζόμενοι έπρεπε να καταστρέφουν συγκεκριμένα έγγραφα. Οι «καθαρές ημέρες» ξεκίνησαν μια φορά τον χρόνο και επεκτάθηκαν σε δύο και τρεις φορές ετησίως. Οι διευθυντές του τμήματος πληροφορικής πήγαιναν από γραφείο σε γραφείο και κατύθιυαν τους εργαζομένους για την καταστροφή συγκεκριμένων στοιχείων. Το θέμα της εκκαθάρισης είχε να κάνει με έγγραφα σχετιζόμενα με τις πληρωμές των γιατρών».

Το «μαύρο» χρήμα όμως χρειάζεται και ξέπλυμα. Οι εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς, που μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή για τα πολιτικά πρόσωπα συνεχίζουν την έρευνά τους για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, έχουν εστιάσει σε εταιρείες μέσα από τις οποίες πέρασε το παράνομο χρήμα. Αφού ξεπλενόταν μέσω αυτών, που ήταν είτε διαφημιστικές, είτε εκδοτικές, είτε εταιρείες διοργάνωσης ταξιδιών, η Novartis τα προωθούσε, σύμφωνα με τις κα-

αποτελούν δημόσια δαπάνη, δ) την ίδια περίοδο, αν η Ελλάδα δαπανούσε ως ποσοστό του ΑΕΠ της για φάρμακα όσα δαπανούσαν κατά μέσο όρο στην υπόλοιπη Ε.Ε., το ελληνικό Δημόσιο θα είχε ξοδέψει -σε τιμές του 2017- περί τα 33 δισ. ευρώ (!) λιγότερα από όσα ξοδεύτηκαν.

Σημείωση: Τα παραπάνω ορισμένοι -όπως ο υπογράφων- τα θεωρούν σκανδαλωδώς συνεπή με ένα ανίστατο σύστημα, που διαχειρίζονται πολιτικά και οι χθεσινοί, αλλά και οι σημερινοί κυβερνήτες στην Ελλάδα, το οποίο λέγεται «καπιταλισμός». Επειδή, δε, κάποιοι θα πουν «μπν κρίνεις από εδώ, υπάρχει και καλός καπιταλισμός», θυμίζουμε ότι η Novartis εμπλέκεται παγκοσμίως σε μια σειρά από αντίστοιχες υποθέσεις, με μεγαλύτερη αυτή στην καπιταλιστική «Μέκκα», τις ΗΠΑ...



mpog@realnews.gr

η άποψη
του **ΝΙΚΟΥ**
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ανίατος...

▶ **Παρατήρηση 1η:** Η Novartis το 2015 τιμήθηκε με τη «Διάκριση Επιχειρηματικής Αριστείας» ως η κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα.


▶ **Παρατήρηση 2η:** Η όχι τόσο φωταγωγημένη πλευρά της δικογραφίας είναι αυτή όπου αναφέρεται ότι α) η τιμολόγηση φαρμάκων στην Ελλάδα -εξαιτίας του ότι η χώρα μας επηρεάζει τη διαμόρφωση τιμών σε περίπου 30 χώρες- επηρέασε άμεσα τις φαρμακευτικές αγορές, διαμορφώνοντας έναν τζίρο 150 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, β) την περίοδο 2000-2010 η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα από το 1,4% του ΑΕΠ εκτινάχθηκε στο 2,1% του ΑΕΠ (διπλάσια από τον μέσο όρο στην Ε.Ε. που ήταν 1%), γ) την περίοδο 2000-2015 δαπανήθηκαν σωρευτικά στην Ελλάδα 68 δισ. ευρώ για φάρμακα, με τα 48 δισ. ευρώ να





NOVARTIS - ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

Μια βαλίτσα μόνο ξέρει να μας πει



10 διάσημοι
(2 πρωθυπουργοί και 8 υπουργοί)

6 μαχητές
(προστατευόμενοι μάρτυρες σε Ελλάδα και Αμερική)

Ο αγώνας επιβίωσης τώρα ξεκινά

©ΩΤΙΟΥ'18

twitter: @toxwni

Γνωστή εδώ
 και ένα χρόνο
 η υπόθεση
 της Novartis
 Μ.Κ.



www.toxwni.gr

Το ΧΩΝΙ ΚΡΑΤΑΕΙ Ο
ΜΑΝΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ
 (m.kaklamanos@hotmail.com)



NOVARTIS

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ



2 πρώην πρωθυπουργοί και 8 υπουργοί... σε πανικό!

Και ξαφνικά, όλοι οι εμπλεκόμενοι –ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΒΓΟΥΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ- άρχισαν να μιλάνε για μια «στημένη υπόθεση»! Δηλαδή, ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει καταφέρει να στήσει και το FBI, προφανώς...

Είναι τραγικό και θλιβερό να βλέπεις τους ανθρώπους που κυβερνούσαν τη χώρα να υιοθετούν αδιανόητα επιχειρήματα, που καταφανώς δεν στέκουν, προκειμένου... να πουν κάτι. Και είναι ακόμη τραγικότερο να τους ακούς να απειλούν τους εισαγγελείς της χώρας. Μα, ποιοι νομίζουν ότι είναι;

Διαμαρτύρονται για το καθεστώς προστασίας των μαρτύρων! Μα, και στην Αμερική, για την ίδια υπόθεση ακριβώς, σε καθεστώς προστασίας δεν μπήκαν οι μάρτυρες; Γιατί δηλαδή στην Αμερική είναι φυσιολογικό και στην Ελλάδα παράλογο; Όταν μιλάμε για μια υπόθεση δισεκατομμυρίων ευρώ;

Καταγγέλλουν συνειδητό στήσιμο της

υπόθεσης από την κυβέρνηση, προκειμένου να ξεχάσει ο κόσμος το συλλαβτήριο της Αθήνας για το Σκοπιανό. Μα, αν ήθελε και μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα η κυβέρνηση, γιατί δεν έβγαζε το θέμα στη δημοσιότητα πριν καν το συλλαβτήριο της Θεσσαλονίκης;

Εκπλήσσονται και απορούν με όλα αυτά που υπάρχουν στη δικογραφία, μι-

λώντας για αόριστες όψιμες καταγγελίες, που εμφανίστηκαν μόλις τις τελευταίες μέρες! Βασικό τους επιχειρήμα το πότε δόθηκαν αυτές οι καταθέσεις! Και επειδή έχουν ημερομηνίες των τελευταίων μηνών, εξάγουν το συμπέρασμα ότι όλα είναι στημένα! Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι...

✓ Από το **Φεβρουάριο του 2017**, εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο δηλαδή,

είναι γνωστό σε δημοσιογράφους που ασχολούνταν από τότε με την υπόθεση (και είχαν σχετική πληροφόρηση) ότι στο σκάνδαλο της Novartis εμπλέκονται **10** πολιτικά πρόσωπα καθώς και ότι στο pay roll της εταιρείας υπάρχουν εκδότες και δημοσιογράφοι. Και τελικά; Τελικά, ένα χρόνο μετά, αποδεικνύεται ότι στη δικογραφία εμπλέκονται **10** πολιτικά πρόσωπα (2 πρώην πρωθυπουργοί και 8 πρώην υπουργοί) καθώς και μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων και εταιρειών, εκτός από τον τεράστιο αριθμό γιατρών, που ερευνώνται.

✓ Από το **Φεβρουάριο του 2017**, δη-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Μα, και στην Αμερική, για την ίδια υπόθεση ακριβώς, σε καθεστώς προστασίας δεν μπήκαν οι μάρτυρες; Γιατί δηλαδή στην Αμερική είναι φυσιολογικό και στην Ελλάδα παράλογο; Όταν μιλάμε για μια υπόθεση δισεκατομμυρίων ευρώ;



ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

2 πρώην πρωθυπουργοί και 8 υπουργοί... σε πανικό!

λαδή εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο, είναι γνωστό ότι μεταξύ των στελεχών της εταιρείας, που ελέγχονταν για καταβολές σε γιατρούς, βρίσκονταν και εκείνοι, που είχαν καταθέσει αγωγή στις ΗΠΑ κατά της Novartis, βοηθώντας το FBI στην αποκάλυψη του κυκλώματος δωροδοκίας.

- ✓ Από το **Φεβρουάριο του 2017** είναι γνωστό ότι στο μικροσκόπιο των ελεγκτών τέθηκαν τιμολόγια με πληρωμές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε εταιρείες επικοινωνίας, που μεταξύ άλλων οργάνωναν συνέδρια.
- ✓ Εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο είναι γνωστό σε όλους όσους ασχολούνταν με την υπόθεση Novartis ότι από την έρευνα έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί, που επιδοτούνταν παράλογα από την εταιρεία.
- ✓ Αλλάστε, εδώ και ένα χρόνο έχει γίνει έφοδος στα σπίτια περίπου **40** ατόμων, μεταξύ των οποίων και σύμβουλοι υπουργών, οι οποίοι είχαν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής του φαρμάκου.
- ✓ Ακόμη, εδώ και ένα χρόνο υπάρχει η δημοσιογραφική πληροφορία που λέει ότι στο φάκελο της αμερικανικής δικαιοσύνης και του FBI υπάρχουν βίντεο και συγκλονιστικά στοιχεία.

Και όμως! Όταν ένα χρόνο μετά, η δικογραφία κλείνει και αποστέλλεται στη Βουλή, οι πάντες δηλώνουν έκπληκτοι (!), κάνοντας λόγο για μυθιστορήματα κάποιων κουκουλοφόρων, που έδωσαν κατάθεση την ημέρα του συλλαλητηρίου, στοιχείο που –κατά την άποψή τους– αποδεικνύει το στήσιμο της κυβέρνησης, για να αλλάξει την ατζέντα από το Σκοπανό! Κρίμα, που επελέγη αυτή η γραμμή επικοινωνιακής άμυνας από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κρίμα, γιατί έτσι δεν βοηθά καθόλου τα εμπλεκόμενα δικά της στελέχη...

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΟΥΝ ΠΑΝΙΚΟ

Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση της ΝΔ, όταν έσκασε το θέμα; Οτι ο **Τζανακόπουλος** έκανε παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Ποια ήταν η δεύτερη; Οτι οι μάρτυρες είναι σπυμένοι από την κυβέρνηση. Και ποια ήταν η τρίτη; Οτι ο **Πολάκης** γνώριζε τους μάρτυρες (άρα επιβεβαιώνεται το προηγούμενο, ότι δηλαδή η κυβέρνηση το έσπασε). Ειδικά, αυτό το τελευταίο εξάγεται ως συμπέρασμα από το γεγονός ότι ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, **Παύλος Πολάκης** βγήκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ANTI και είπε πως οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι πρώην στελέχη της εταιρείας, που τους έπιασαν

στην έρευνα και τότε εκείνοι άρχισαν να κελαιδάνε! Μόνο, που βέβαια και αυτό το στοιχείο ήταν επίσης γνωστό στους δημοσιογράφους που ασχολούνται με την υπόθεση. Απόδειξη; Το ανέφερε –με περισσότερες πληροφορίες μάλιστα– την ίδια ώρα περίπου η Γιάννα Παπαδάκου σε δική της τηλεοπτική εμφάνιση στην ΕΡΤ! Μιλάμε για την ίδια μέρα, την ίδια περίπου ώρα! Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι το γνώριζαν και ήταν θεμιτό! Το ότι όμως το είχε ακούσει και ο Πολάκης, ο καθύλην αρμόδιος υπουργός –στα μιντιακά ξαφνικά– είναι απόδειξη σπασίματος της υπόθεσης!

Γιατί τα γράφουμε όλα αυτά; Μα, γιατί οι σπασμωδικές και παντελώς αναποτελεσματικές αντιδράσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ενδεικτικές του άγχους, του τρόμου, του ΣΟΚ που έχει υποστεί. Επικοινωνιακά τουλάχιστον, αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ιστορία της Novartis ξεκινά το 2014, όταν στην Αμερική κατόπιν καταγγελίας ανταγωνίστριας εταιρείας, ξεκινά η διερεύνηση των πρακτικών που ακολουθούσε σε διάφορες χώρες του πλανήτη, προσπαθώντας να κατακτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Στο πλαίσιο εκείνης της έρευνας εντοπίζεται στην Ελλάδα ένα τεράστιο κύκλωμα δωροδοκιών. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας, μεταξύ των προσώπων που ελέγχονταν ήταν και τα δύο πρώην στελέχη της εταιρείας, που έχουν καταθέσει αγωγή στις ΗΠΑ, (οι προστατευόμενοι μάρτυρες της Αμερικής, που είναι διαφορετικοί από τους προστατευόμενους μάρτυρες στην Ελλάδα), προσκομίζοντας κρίσιμα στοιχεία (διευθύνσεις, ονόματα και λογαριασμούς) αναφορικά με το «πάρτυ του φαρμάκου» που είχε στηθεί στη χώρα μας. Να τονίσουμε δε ότι στη συνέχεια προστέθηκε και τρίτο πρώην στέλεχος της εταιρείας, που κατέθεσε στο πλαίσιο της αμερικανικής δικαιοσύνης, και άρα οι προστατευόμενοι της Αμερικής είναι πλέον τρεις (που τους εκπροσωπεί ο δικηγόρος, **Παύλος Σαράκης**).

Σε συνέχεια εκείνης της ιστορίας (από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού), ξεκινά την ίδια περίοδο και το κομμάτι της ελληνικής έρευνας. Οι επιθεωρητές της δημόσιας διοίκησης ψάχνουν και βρίσκουν αποκαλυπτικά έγγραφα ενώ στη συνέχεια διατάσσεται από τον οικονομικό εισαγγελέα και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να εντοπιστεί η πορεία του χρήματος, όπου είναι δυνατό. Τα στοιχεία που ανακαλύπτουν οι ελεγκτικές αρχές είναι εντυπωσιακά, μέχρι που καταφέρνουν να φτάσουν

και στο «επικοινωνιακό ζουμί» της ιστορίας, που είναι τα πολιτικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, οι τρεις μάρτυρες, που τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας από την ελληνική εισαγγελία, κάνουν λόγο στις καταθέσεις τους για δεσμίδες με λεφτά σε σακάκια υπουργών, και βαλίτσες γεμάτες μαύρο χρήμα σε... πρωθυπουργό!

Με το που λαμβάνονται αυτές οι καταθέσεις, η εισαγγελία –ως υποχρεούται– σταματά την έρευνα και η δικογραφία διαβιβάζεται την επόμενη κιόλας μέρα στη Βουλή. Και σ' αυτό το σημείο βρισκόμαστε τώρα.

- Αλήθεια, τι έπρεπε ή τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά;
- Πώς είναι δυνατόν να ακούγεται –στα σοβαρά– το επιχείρημα ότι με καταθέσεις προστατευόμενων μαρτύρων δεν πρέπει να στοχοποιούνται υπουργοί και πρωθυπουργοί; Μα, τι έπρεπε να κάνουν οι εισαγγελείς, δηλαδή; Να τις σκίσουν αυτές τις καταθέσεις, εφόσον τις έλαβαν;
- Πώς είναι δυνατόν να γίνεται βασικό επιχείρημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι αυτή η υπόθεση, που την ξεκίνησε το FBI και τη συνέχισαν οι ελληνικές εισαγγελικές αρχές στο ανώτατο επίπεδο, είναι μια σημερινή ιστορία; Μα, πώς γίνεται να υιοθετούν σαν επιχείρημα όλοι αυτοί ότι η ελληνική κυβέρνηση μπόρεσε και έσπασε το FBI υπέρ της; Γιατί στην ουσία, αν αναλύσει κανείς το σκεπτικό τους, εκεί οδηγεί!
- Πώς γίνεται να λένε δημόσια ότι τους προστατευόμενους μάρτυρες τους έβαλε ο **Τσίπρας**, όταν τα όσα καταθέτουν έρχονται να συμφωνήσουν απολύτως, έχοντας άμεση συνάρτηση με όσα υπάρχουν στο φάκελο της αμερικανικής δικαιοσύνης; Πόσο σαθρά είναι αυτά τα επιχειρήματα; Και για πόσο θα μπορούν να σταθούν στη μιντιακή λογική; Κανείς δεν ξέρει. Ούτε και οι ίδιοι, οι εμπλεκόμενοι, προφανώς. Η αξιοπιστία των προστατευόμενων μαρτύρων θα ελεγχθεί και θα κριθεί. Μέχρι τότε, πάντως, καλό είναι οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί να σκέφτονται κάπως περισσότερο αυτά που λένε, γιατί –δυστυχώς για αυτούς– δυσχεραίνουν τη θέση τους. Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος, αυτό είναι δεδομένο. 🐼

Όλα όσα διαβάσετε στη συνέχεια προκύπτουν από τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων και τα έγγραφα του FBI

