



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/3/2024

Η κυβερνητική προσπάθεια αποδόμησης του ΕΣΥ μπαίνει στην τελική ευθεία με τα πρώτα επί πληρωμή απογευματινά ιατρεία.

-Ο ασθενής εκπαιδεύεται στην πληρωμή «γρηγορόσημου» στα δημόσια νοσοκομεία, αν επιθυμεί να συντομεύσει το χρόνο αναμονής για το χειρουργείο του.

-Ο χειρουργός και ο αναισθησιολόγος μούνται στο δικαίωμα «πώλησης» των υπηρεσιών τους αρκεί να δεχτούν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους σε περιβάλλον ΕΣΥ.

-Το προσωπικό που συμμετέχει υπαμειβόμενο, καλείται να καλύψει τις χρόνιες απώλειες εισοδημάτων του στο πνεύμα της ελεύθερης αγοράς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

-Ιατρικό και λοιπό προσωπικό μετέχει κουρασμένο και κορεσμένο σε μια επισφαλή διαδικασία που παρατείνει ουσιαστικά την παραμονή τους στο χώρο εργασίας φλερτάροντας με την εργασιακή εξουθένωση και τον κίνδυνο malpractice....

Οι ανάγκες είναι γνωστές και πάγιες. Αναγνωρίζονται εμμέσως πλην σαφώς από το σύνολο των κυβερνήσεων ως τώρα και γι' αυτό σωρεία ελαστικών σχέσεων καθίστανται πρακτικά το νέο μοντέλο «μόνιμης» εργασίας με τις αλληπάλληλες ανανεώσεις ή παρατάσεις. Αντί όμως η Κυβέρνηση, που σήμερα αναγνωρίζει επιπλέον και τις μεγάλες έως επικίνδυνες αναμονές στα χειρουργικά περιστατικά, να κινήσει διαδικασίες για την πλήρη και με μόνιμες προσλήψεις στελέχωση των νοσοκομείων για μια δωρεάν ολοήμερη εργασία, προτιμά μοντέλο λειτουργίας τύπου ιδιωτικού θεραπευτηρίου μέσα στο ΕΣΥ. Δοκιμάζει έτσι όχι μόνο τις αντοχές των εθελοντικά συμμετεχόντων αλλά και του συνόλου του προσωπικού που θα επιφορτιστεί, απλήρωτο εκείνο όμως, με τη νοσηλεία των επιπλέον ασθενών της ολοήμερης λειτουργίας, χωρίς ενίσχυση, όπως και του συνόλου των υποστηρικτικών υπηρεσιών του κάθε νοσηλευτηρίου.

Στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου 35% των αιθουσών χειρουργείου παραμένουν ανεκμετάλλευτες καθημερινά λόγω ελλείψεων κυρίως σε νοσηλευτές και την υπολειπόμενη στελέχωση σε αναισθησιολόγους. Μέλημα όμως του Υπουργού Υγείας είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία που θα αποδώσει στο μέγιστο της δυναμικής της 15 επεμβάσεις την εβδομάδα, αριθμός που θα έχει μηδενική επίπτωση στις αναμονές για τα 9.000 περίπου χειρουργεία!

Καλούμε εργαζόμενους και ασθενείς να απορρίψουν την προσπάθεια μετατροπής της υγείας σε εμπορεύσιμο αγαθό. Οι υγειονομικοί πρέπει να αρνηθούν τα ευτελή οικονομικά θέλγητρα που τους προσφέρονται στην πλάτη των συναδέλφων τους, όλων των ειδικοτήτων, που θα αναγκαστούν να εμπλακούν απλήρωτοι σε μια στρεβλή διαδικασία. Οι ασθενείς που καλούνται να ξαναπληρώσουν υπηρεσίες για τις οποίες έχουν ήδη καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, ας αναλογιστούν επίσης πόσο επισφαλής μπορεί να καταστεί μια λειτουργία από το ήδη πολύ επιβαρυνμένο υγειονομικό προσωπικό.

Η προσπάθεια πλουτισμού των λίγων στην πλάτη όλων των υπολοίπων με όρους ιδιωτικής υγείας μπορεί να εξυπηρετεί το αφήγημα μιας υπουργικής φιέστας, δεν μπορεί όμως επουδενί να αποτελεί πρακτική λύση και να έχει ουσιαστική επίπτωση στις μακροχρόνιες αναμονές που ταλανίζουν σκληρά φορολογούμενους πολίτες, που αναζητούν διέξοδο για την υγεία τους σε ένα σύστημα που καλούνται να επιδοτήσουν εις διπλούν!

Α.Σ. Σ.Ε.Ν.Π.