

Αριθμ. Πρωτ. :20
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΣ (Π.Ε.ΔΗ.Π.)
Ημερ. 12/04/2019
Αριθ. Πρωτ. 12/419
ΑΝ. ΓΡΑΜ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΟΣ
6η ΥΠΕ
ΠΟΕΔΗΝ
BIS
J. STAE
OK

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Από τον Νοέμβριο του 2018 έχουμε καταγγείλει στη Διοικήτρια και μάλιστα παρουσία και του αντιπροέδρου του Δ.Σ. του νοσοκομείου, για το σύστημα των επιλεκτικών γενικών εφημεριών του Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ/ντής εφημερεύει κατά κύριο λόγο τις Κυριακές και τις αργίες με αποτέλεσμα να απουσιάζει με ρεπό, από το πρωινό εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Γνωρίζουμε όλοι μας ότι σε όσα νοσοκομεία υπάρχει καθεστώς γενικής εφημερίας, αυτό είναι καθολικό (όλο το εικοσιτετράωρο και όλη την εβδομάδα) και καλύπτεται αρχικά από τις Υπεύθυνες και τις Προϊστάμενες των τμημάτων και εν συνεχεία από τις Τομάρχες και σε καμία περίπτωση από τους Δ/ντές.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου για άλλη μια φορά πρωτοτυπεί, καθώς οι ανάγκες προκύπτουν μόνο τις Κυριακές και όλες τις αργίες.

Αφού λοιπόν έχει την ικανότητα να προβλέπει το πότε θα προκύψουν τα προβλήματα στον εργασιακό χώρο, γιατί δε συντάσσει πρόγραμμα γενικών εφημεριών για αυτές τις συγκεκριμένες ημέρες, οι οποίες θα καλύπτονται από τις υπεύθυνες και τις προϊστάμενες των τμημάτων;

Ο Σύλλογος εργαζομένων αναγνωρίζει το θεσμό της εφημερίας του νοσηλευτή, ο οποίος είναι αναγκαίος για την ομαλή λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, εάν και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα καθολικής κάλυψης όπως προαναφέραμε.

Με δεδομένη όμως την ελλιπή στελέχωση του νοσηλευτικού προσωπικού, δυστυχώς η γενική εφημερία είναι απαγορευτική.

Συμπερασματικά λοιπόν, τα κίνητρα των επιλεκτικών εφημεριών είναι οικονομικά και όχι για την κάλυψη των αναγκών ή των προβλημάτων, που ως γνωστό μπορούν να προκύψουν οποιαδήποτε στιγμή του εικοσιτετράωρου.

Καταγγέλλουμε τον Δ/ντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για το προκλητικό καθεστώς των γενικών εφημεριών, το οποίο προσβάλλει τη νοημοσύνη του νοσηλευτικού προσωπικού, που εργάζεται κάτω από αντίξοες συνθήκες με ένα ή κανένα ρεπό με ένα νοσηλευτή στη νυχτερινή βάρδια, με τριάντα ασθενείς υπό την ευθύνη του, με εκατοντάδες χρέη από ρεπό και κανονική άδεια και χωρίς κανένα επίδομα ευθύνης.

Η θέση την οποία κατέχει ο Δ/ντής, του δίνει το δικαίωμα να ελέγξει το προσωπικό του κατά την ώρα εργασίας του, όπως και το επίδομα ευθύνης που παίρνει τον καλύπτει οικονομικά για τον έλεγχο αυτό.

Τέλος καταγγέλλουμε τη Διοικήτρια του νοσοκομείου, (η οποία ισχυρίστηκε ότι δε το γνώριζε, ενώ η ίδια υπογράφει τα προγράμματα των εξαιρέσιμων), διότι ενώ την ενημερώσαμε, συνεχίζει για λόγους που μόνο η ίδια γνωρίζει να συγκαλύπτει τον Δ/ντή.

Ο Πρόεδρος
Τσώλας Ευάγγελος



Η Γραμματέας
Κάνδηλα Ιουστίνη