



Έναν χρόνο από την έναρξη της Πανδημίας και οκτώ μήνες από το γενικό lockdown αποδεικνύεται ότι, το Υπουργείο Υγείας δεν αξιοποίησε τον χρόνο που κέρδισε και τους πόρους που εξασφάλισε για να ενισχύσει το Ε.Σ.Υ. ενώ γνώριζε ότι το δεύτερο κύμα ήταν αναπόφευκτο. Το ΕΣΥ όχι μόνο δεν είναι σε «πλήρη ετοιμότητα» να ανταποκριθεί στη μεγάλη πίεση από την κλιμακούμενη έξαρση των κρουσμάτων, αλλά αδυνατεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση ακόμη και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες υγείας ως συνέπεια πολιτικών υποχρηματοδότησης, εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης, που ακολουθήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά.

Η μείωση των προγραμματισμένων χειρουργείων έως και 80% στα δημόσια νοσοκομεία και η ακύρωση των τακτικών ραντεβού καταδεικνύουν ότι το «θωρακισμένο» σύστημα Υγείας απέναντι στην Πανδημία αδυνατεί να ανταποκριθεί και τα **νοσοκομεία μετατρέπονται με τη βούλα σε δομές μιας νόσου!** Η υποστελέχωση γίνεται εντονότερη από τις απώλειες σε υγειονομικούς που νοσούν ή εκτίθενται στα αυξημένα κρούσματα και απομακρύνονται αναγκαστικά από τις θέσεις τους. Η έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων στα νοσοκομεία, η μείωση των κλινών της πόλης από το κλείσιμο του «Λοιμωδών» και του «Παναγία» που αφέθηκαν να ρημάξουν, ταυτόχρονα με την ανεπάρκεια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε blackout στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Προβλήματα διαπιστώνονται στη διαχείριση των ασθενών που προσέρχονται στα νοσοκομεία αφού ύποπτα, επιβεβαιωμένα αλλά και λοιποί ασθενείς συγχρωτίζονται με μεγάλο κίνδυνο περαιτέρω διασποράς ενώ **δοκιμάζονται οι αντοχές του προσωπικού και οι δυνατότητες των εγκαταστάσεων!**

Παράλληλα με τις ευθύνες Κυβέρνησης κι αυτές της Διοίκησης για τον τρόπο διαχείρισης, προετοιμασίας εγκαταστάσεων και εκπαίδευσης προσωπικού, αφού εδώ και 8 μήνες κι ενώ περιμέναμε το δεύτερο κύμα και μάλιστα ταυτόχρονα με όλες τις υπόλοιπες αναπνευστικές λοιμώξεις που ενδημούν τη συγκεκριμένη περίοδο -γεγονός που το Σωματείο από την πρώτη στιγμή επεσήμανε- δεν προχώρησε σε ουσιαστικό σχεδιασμό. Αρκέστηκε στις υποδείξεις της τελευταίας στιγμής του Υπουργείου για συγχωνεύσεις κλινικών και μετακινήσεις προσωπικού από τμήμα σε τμήμα και μετέτρεψε κλινικές σε covid χωρίς να έχει διασφαλιστεί η επάρκεια και η στελέχωση με εκπαιδευμένο προσωπικό, τόσο ιατρικό όσο και νοσηλευτικό ενώ αύξησε τις κλίνες ΜΕΘ σε ένα πρωινό!

Οι εργαζόμενοι είναι ήδη εξαντλημένοι από τη συνεχή πίεση, που μεγεθύνεται από τη λογική του υπουργείου ότι **“όλα είναι τακτοποιημένα”**. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν είναι υπόθεση μιας μέρας...Η ασφάλεια και υγεία εργαζόμενων και ασθενών δοκιμάζεται! Οι υγειονομικοί πρώτοι συναισθάνονται την ανάγκη για την ορθή χρήση των ΜΑΠ από όλους τους πολίτες και είναι προσηλωμένοι σ' αυτό. Η πρόληψη είναι σημαντική αλλά δεν αρκεί από μόνη της.

ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΓΙΑ:

- **Αύξηση των δαπανών για την Υγεία ειδικότερα προς ενίσχυση των νοσοκομείων αναφοράς!**
- **Μαζικές προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με ταυτόχρονη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.**
- **Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, για την πρόληψη της εξάπλωσης της Πανδημίας με τακτικές δειγματοληψίες για ιχνηλάτηση του κορωνοϊού στην Κοινότητα κι απομόνωση!**
- **Άμεση επίταξη του ιδιωτικών δομών και διαγνωστικών κέντρων για τις ανάγκες των πολιτών και την αξιοποίηση κάθε λειτουργικής δομής υγείας που έχει παροπλιστεί!**

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ:

- Σε επανασχεδιασμό της διαχείρισης των ασθενών που προσέρχονται στο ΤΕΠ με τη δημιουργία ασφαλών και επαρκών διακριτών χώρων αναμονής, ώστε να μην συγχρωτίζονται κοινά περιστατικά, ύποπτα covid και επιβεβαιωμένα!
- Σε τακτικούς ελέγχους όλων των εργαζόμενων ειδικότερα στα τμήματα με μεγάλο ιικό φορτίο με ταυτόχρονη άμεση ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας στα τμήματα covid!

Συμμετέχουμε με διευκολυντική στάση εργασίας στις 12/11 8.00 – 10.00

ΔΣ ΣΕΝΠ